

Het



Vraagje

Vragen

Rondom

Allemaal

Afstompende

Gedachtes

Gaan

Je

Evoceren

Stuur ze naar
klasgenoten als
steuntje in de
rug of posts ze
op insta.

Inspirerende vragen bedacht door alumni van SJD.
Met quotes van de grote der aarde om je op weg
te helpen in het afstuderen.



“Twijfel is het begin van wijsheid.”

– Aristoteles 384 v.C.-322 v.C.

Waar loop je nu tegenaan?

Tip: Kijk waar je moeite mee hebt en hoe je hier eerder mee op bent gegaan bij andere opdrachten.

Wat heb je nodig?

**Tip: Bedenk een doel voor vandaag,
waar je vandaag aan kan werken. Als je
dat iedere dag doet, dan kom je iedere
dag een stapje verder.**

"Als je door een hel gaat, blijf gaan."

– Winston Churchill 1874-1965



Wat kan je wel doen om verder te kunnen?

Tip: Probeer niet alleen te kijken naar hoe ver andere zijn en wat allemaal niet kan. Ga na welke middelen je nu hebt en kijk of je daar iets mee kan.

“Als je toch van plan bent om na te denken, denk dan in elk geval groot.”

– Donald Trump 1946-



Wat is de volgende stap?

Tip: Als hetgeen wat je wil doen niet lukt of je hebt iets nodig wat op dit moment niet voor handen is, probeer vast verder te kijken of je iets kunt doen voor de volgende stap.

“Er is een tijd van komen en gaan, maar de tijd van gaan is nu gekomen.”

– Toon Hermans 1916-2000

“Logica brengt je van A naar B.
Verbeelding brengt je werkelijk
overal.”

– Albert Einstein 1879-1955



Wat heb je nodig om verder te gaan?

Tip:

Misschien heb je ergens een tekort aan, informatie, feedback, structuur. Kijk of je informatie kan krijgen, feedback kan ontvangen of structuur kan krijgen door nog eens naar je opzet te kijken.



Waarom denk je dat je nu vast- loopt?

Tip: Laat alles even liggen en denk na over waarom je nu vastloopt. Praat erover met iemand, wellicht kunnen andere je verder helpen.

“Waarom kan ik niet gewoon mijn wafel eten?”

– Barack Obama 1961-



Wat zorgt ervoor dat je niet verder kan?

Tip: Je bent misschien heel hard aan het nadenken en daardoor ben je aan het overdenken, ga heel even iets anders doen en kijk daarna naar stukken van andere zodat je misschien inspiratie krijgt.

“Zij die weinig denken, vergissen zich heel veel.”

– Leonardi da Vinci 1452-1519



“Als je zorg draagt voor de middelen, zal het doel wel voor zichzelf zorgen.”

– Mahamata Gandhi 1869-1948

Hoe kom je aan de middelen om verder te kunnen?

Tip: Misschien kan je met iemand praten over hoe hij of zij jouw situatie zou aanpakken.



“Het vergeten van het doel is de meest voorkomende vorm van domheid.”

– Friedrich Nietzsche 1844-1900

Hoe denk je dat aan te gaan pakken?

Tip: Niet te veel in één keer willen doen, Rome is ook niet in één dag gebouwd.

Wat zijn de valkuilen of waar moet je voor oppassen?

Tip: Een goede voorbereiding is het halve werk. Besef dat iedereen te maken krijgt met obstakels, blijf er niet mee zitten.

“Ik weet slechts één ding: dat ik niets weet.”

– Socrates 469 v.C.-399 v.C.



Wat kan je veranderen zodat je verder kan?

Tip: Vraag hoe andere te werk gaan als ze vastlopen of als ze het niet meer weten. Probeer op een andere manier te werk te gaan.

“Als doen even gemakkelijk was als weten wat goed is, zouden kappeletjes kerken zijn en daglonerswoningen vorstenpaleizen.”

– William Shakespeare 1564-1616



“Vaak moet er iets gebeuren
voordat er iets gebeurt.”

– Johan Cruijff 1947-2016



Wat moet je onder- nemen om verder te komen?

**Tip: Denk stap voor
stap na wat nodig is om
verder te komen, wees niet te
snel bezig met het eindresultaat.**